

Beste Davidsfondsleden, vrienden,

**Augustus**

*het strand kijkt naar de zee en ziet  
dat het water oud is geworden  
de meeuwen vliegen door de gedachten van  
de zon*

*en hangen hun poten te drogen  
in de liezen van de duinen  
stoeien de vakantielieven in de lakens  
van het zand  
er knarst iets in de tederheid*

*de boeren oogsten hun twijfels  
en na de avond kijken ze met de ogen*

*van hun tractors naar de open wonden  
van de velden, er komt ruimte  
voor de landing van de herfst*

*het jaar sterft een eerste keer  
aan voorbij zijn, op de patio van hun afscheid  
bergen de reizigers de avondzon in hun koffers  
met het heimwee van hun aarzelings  
verliezen ze hun keuze  
tussen thuis en horizon*

© Roel Richelieu van Londersele, uit gedichten 1980-1992, Poeziecentrum, Gent, 1992

We zijn in de helft van de zomervakantie, maar we willen jullie al graag warm maken voor enkele activiteiten in het najaar.

## **(Vlaamse) Ardennenwandeling zondag 8 september**

Net als vorig jaar plannen we ook dit jaar een iets langere wandeling in de Vlaamse Ardennen. We trekken daarvoor naar Louise-Marie, in de buurt van Ronse. De wandeling is ongeveer 12 km lang en loopt door het Muziekbos, voor de helft over onverharde wegen. Bij regenweer moet je dus zeker waterdichte schoenen voorzien.

We vertrekken op **zondag 8 september om 13 uur op het Dorp van Denderleeuw** en rijden met eigen vervoer naar Louise-Marie.

Na de wandeling trakteren we de deelnemers op een drankje. Voor de liefhebbers kan er ook nog een lichte maaltijd voorzien worden.

Wie mee wil, dient in te schrijven via e-mail op [wandelen@davidsfondsdenderleeuw.be](mailto:wandelen@davidsfondsdenderleeuw.be) of telefonisch op nummer 0477 688 760. Verdere afspraken worden dan via e-mail gemaakt met de deelnemers.

# Familiedag met tweedehands boekenmarkt

**zaterdag 21 september 2024**



Dit jaar gaan we terug naar het Hof ter Leeuwe. In deze ontspannende omgeving kan je gezellig samenzijn met jong en oud.

We verwelkomen jullie graag vanaf 14 uur.

Drankjes en speelgelegenheid voor de kinderen zijn zeker van de partij.

We leggen dit jaar onze focus op de tweedehandsboekmarkt, die vorig jaar een groot succes kende. Trots konden we hierdoor 500 € aan de Warmste Week schenken. We hopen dit jaar terug een schenking te kunnen doen met de opbrengst van deze editie.

We zijn terug op zoek naar “verkopers”. We bieden twee mogelijkheden :

- Je kan zelf een standje opzetten. Je verkoopt zelf je boeken, de opbrengst is voor jou, wat niet verkocht is neem je terug mee. Laat ons in dat geval gewoon weten hoeveel tafels je nodig zou hebben voor jouw standje.
- Je kan boeken aan ons bezorgen, die wij in onze stand verkopen. Wat niet verkocht is, kan je terug meenemen of bij ons laten.

We willen vooral kwalitatieve boeken aanbieden. Boeken waarvan je zelf hebt genoten en waarvan het zonde is om ze zomaar in je boekenkast te laten staan. Het hoeven er echt niet veel te zijn, twee of drie boeken volstaan al !

Kinderboeken – strips – literatuur genieten onze voorkeur.

Heb je interesse om mee te doen ? Laat het ons dan weten en we houden je op de hoogte van het verdere verloop.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur