

Beste Davidsfondsleden, vrienden,

We blijven nog steeds beperkt in ons aanbod, maar volgende activiteiten kunnen alvast rekenen op een grotere belangstelling dan in normale tijden. We stellen ze jullie dan ook graag voor !

Wandeling

op zondag 18 april

We trekken opnieuw naar Groot-Ninove voor een knooppuntenwandeling in Pollare. In het golvende landschap, op de hellingen van de Pollareberg, kan je genieten van de schitterende uitzichten over Ninove, de Leberg in Roosdaal, het Neigembos, de Kongoberg of genieten van de rust langs de Dender.



Je kan er kiezen uit verschillende wandelingen met een lengte tussen 6 en 14 kilometer.

We rijden met eigen vervoer naar het vertrekpunt aan de kerk van Pollare. Daar wachten wij je op en sturen je op pad met een kaartje van de knooppunten en een aanbeveling voor een route met gepaste lengte en moeilijkheidsgraad.

We mogen nu al met een groepje van 10 wandelen, zodat een leuke babbel verzekerd is. Onderweg zorgen wij nog voor een kleine versnapering !

Je kan vertrekken tussen 13.30 uur en 14.00 uur.



Corona-veiligheidsmaatregelen voor de wandeling



- Meld je op voorhand aan via e-mail of telefoon (053/66 10 43)
- Het vertrek wordt gespreid, zodat we een grote samensholing vermijden.
- We wandelen in groepjes van maximaal 10 personen.
- Het gezellige drankje achteraf stellen we uit tot een volgende keer, maar zoals vorige wandeling zorgen we wel voor een versnapering onderweg.

Leesgroep

We plannen nog een extra bijeenkomst op vrijdag 16 april.

Op het programma staat “De Kolibrie” van Sandro Veronesi.

Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die als kind een groeistoornis had, de kolibrie genoemd, naar een van de kleinste vogels ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol vreugdes, liefdes en de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het leven te doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig vleugelslagen per seconde maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft hangen.

In De kolibrie volgen we ademloos de levensloop van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi die uit zijn pen kan laten ontstaan. Het is een schitterende roman over pijn en de kwellende kracht van het leven, die door de belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen werd tot Boek van het Jaar.



Sandro Veronesi (1959) werd met romans als *Kalme Chaos*, *XY* en *Zeldzame aarden* wereldwijd een literaire publieksliefeling - en bestsellerauteur. Hij won in de loop der jaren verschillende grote prijzen, waaronder de Premio Strega, de Premio Campiello, de Prix Femina Étranger en de Premio Bagutta.

(bron : www.standaardboekhandel.be)

Exemplaren van het boek zijn te verkrijgen in de bib van Denderleeuw.

Of we op 16 april al kunnen samenkomen in de bib van Denderleeuw weten we nog niet, maar indien dat niet het geval is gaat de bespreking online door via Teams.

Nog enkele korte berichtjes :

- In het [Hoekje van Rudy](#) kan je nieuwe leestips en gedichten van de maand februari en maart vinden.
- Voor de puzzelaars hebben we ook nog een “scrabble”-puzzel. Stuur je oplossing (woord + rij/kolom van de eerste letter + richting) voor deze puzzels door naar scrabble@davidfondsderleeuw.be door ten laatste op zondag 21 maart. Misschien win jij wel een lekker fles wijn !



www.davidfondsderleeuw.be/Activiteiten/Scrabble/Scrabble_Puzzel_Maart_2021.php

Met vriendelijke groeten van het bestuur !

Hieronder vinden jullie nog een uitnodiging van Kirstin Vanlierde, die wij al enkele malen konden verwelkomen op Toast Literair. Met een warme aanbeveling van ons erbij !

Lieve vrienden, familie, collega's, kennissen,

Voor de Jeugdboekenmaand heeft uitgeverij Pelckmans haar beste beentje voorgezet. *De serres van Mendel* en *De wortels van de wereld* zijn de hele maand maart te gast in Plantentuin Meise, langs het pad van een mooie wandeling.

Hieronder vind je alle informatie.

Hartelijke groet!

Kirstin Vanlierde

Wil je *De serres van Mendel* en *De wortels van de wereld* op een originele manier ontdekken, in een prachtig kader?

Van 1 tot en met 31 maart kan je in de Plantentuin van Meise het Botanische Boekenpad bewandelen.

Wandel mee langs het botanische boekenpad
Kies hieronder je favoriete boek en ga mee op ontdekking. Veel plezier!

Past, voor de echte speurneuzen:
let extra goed op voor verdachte letters op de panelen.

DE H VAN HUMBOLDT
vanaf 8 jaar

Kunnen bergen krimpen?
vanaf 7 jaar

De serres van Mendel
vanaf 10 jaar

PELCKMANS

Deel je foto via #botanischeboekenpad en tag ons @pelckmans.be

Meer info en plattegrond:

Het Botanische Boekenpad is een interactieve wandeling voor jong en oud. In het gezelschap van drie verschillende boeken(reeksen) ontdek je de prachtige Plantentuin van Meise, waar *Mendel* en *Wortels* thuis zijn. *De serres van Mendel* en *De wortels van de wereld* zijn boeken voor voelers en dromers van 8 tot 108. En dat laatste is echt geen promopraatje: we merken telkens weer hoe volwassenen op een heel eigen manier geraakt worden door ons werk. Vaak ontdekken kinderen onze boeken precies omdat hun (groot)ouders ze zo mooi en inspirerend vonden.

En we zijn in goed gezelschap op het Botanische Boekenpad... Barbara Rottiers verzorgde opdrachten bij *De H van Humboldt (6+)*, en trio Katrijn De Wit, Laura Bergans en Inge Rylant laten je fantaseren met hun Wijze Weetjes-reeks (*Mag je haaien aaien? Kunnen bergen krimpen? Komt oude kaas van oude koeien? Kunnen vogels niezen?*) (3+). Een uitstap voor de hele familie, dus!

Alle opdrachten staan in trio's op grote panelen langs een route doorheen de groene oase van de Plantentuin. Het is een ideale wandeling om samen met kinderen van verschillende leeftijden tegelijk de boeken te ontdekken én een heel andere kijk te krijgen op het park. En helemaal C*-proof, zoals de omstandigheden het vragen.

Voor de gelegenheid ontwikkelden Jurgen en ik ook een heleboel extra materiaal: audiofragmenten, filmpjes met muziek en geluid, een inkijsje in onze inspiratiebronnen... Tijdens de wandeling kunnen je ze allemaal bekijken en beluisteren door de QR-codes op de panelen te scannen.

De wandeling eindigt bij de gezellige Tuinwinkel, waar je niet alleen alle boeken van het Botanische Boekenpad vindt, maar ook nog een schat aan mooie dingen die met planten te maken hebben. Het is wat ik noem een 'gevaarlijke winkel' 😊 : ik geloof niet dat ik er al een keer ben buiten gewandeld zonder dat ik iets kocht. Een paradijs voor liefhebbers van planten, organische materialen en hebbedingetjes. En boeken, dus!

Praktisch:

Van 1 tot 31 maart in [Plantentuin Meise](#)

Openingsuren:

Winter (15 oktober – 14 maart): 9.30 – 17 u, laatste toegang 16.30 u.

Zomer (15 maart – 14 oktober): 9.30 – 18.30 u, laatste toegang 17.30 u.

Tickets voor een bezoek koop je op voorhand, online. Houders van een Museumpas, lerarenkaart of Brusselpass mogen gratis binnen. De Plantentuin heeft een heel goed georganiseerde werking, helemaal C*-proof.

Klik https://www.plantentuinmeise.be/nl/agenda/273/botanisch_boekenpad/jeugdboekenmaand voor meer info.