

Beste Davidsfondsters,

De hernieuwing van het lidmaatschap zit er alweer op. De laatste boeken worden in de komende dagen geleverd.

150 keer bedankt, want dat is het aantal leden dat we nog steeds kunnen tellen. We zijn daar bijzonder blij mee, want “zonder leden is er geen vereniging”. We nodigen jullie dan ook graag uit op een bruisend



Ledenfeest

Kaas- en wijnavond

vrijdag 6 december



De kaas- en wijnavond is al 40 jaar een topper op ons programma. We zorgen voor een aangename sfeer en topkazen, vergezeld van een passend wijntje. We tonen ook wat beelden van onze voorbije reis naar de Champagne. We sluiten de avond af met een koffie en een dessert “uit eigen keuken” !

Heb je de datum al gezien ? Misschien komt zelf Sinterklaas naar ons ledenfeest ? Mocht de goeie Sint het niet zien zitten, dan hebben wij alvast een

sinterklaascadeau voor onze leden

10 EUR per persoon

(Prijs voor de leden van onze afdeling – niet-leden betalen 20 EUR of kunnen lid worden)

In deze prijs is alles inbegrepen : een aperitiefje, kaas, wijn, water, koffie ! Alles à volonté !

Onze bestuursleden bieden jullie nog een dessertenbuffet aan van eigen makelij.

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Je bent welkom vanaf 19.00 uur.

**Dus ook als je die avond nog een andere activiteit hebt, kan je even langskomen.
Eten moet je toch doen !**

De vroege vogels kunnen onmiddellijk aanschuiven aan het kaasbuffet, maar ook als je wat later komt, heb je nog de tijd om er rustig van te genieten. Het kaasbuffet wordt geserveerd tot 22 uur.

Wie geen kaas lust, kan kiezen voor een vleeschotel (te vermelden bij de inschrijving). Om praktische redenen kunnen we die echter niet serveren in buffetvorm.

Het ledenfeest heeft plaats op vrijdagavond 6 december in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.

Wees er op tijd bij om je plaats te reserveren. Bel daarvoor eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of stuur een berichtje via e-mail en schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Leesgroep – “Waarvan wij droomden” van Julie Otsuka

Op **vrijdag 13 december** komt onze leesgroep bij elkaar. We bespreken het boek ‘**Waarvan wij droomden**’ van **Julie Otsuka**.

"Waarvan wij droomden" vertelt het verhaal van een groep jonge vrouwen die bijna een eeuw geleden als picture brides per schip van Japan naar San Francisco werd gebracht. De slopende boottocht verbindt de vrouwen in zowel ervaring als verwachting. De onzekerheid over hun leven in Amerika geeft hun een collectieve stem, een gezamenlijke identiteit. Vanaf hun aankomst in Californië zullen ze alleen zijn in een totaal vreemde wereld. Daar ontmoeten ze hun mannen, die vreemdelingen voor hen zijn, baren ze kinderen die Amerikaans zullen zijn, en moeten ze zich redden in een taal die ze niet spreken. En juist als ze zich na jaren thuis beginnen te voelen in Amerika volgt de aanval van Japan op Pearl Harbour.



De leesgroep is een gezamenlijk initiatief van het Davidsfonds en de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Je kan een exemplaar van het boek ophalen in de Bib.

De leesgroep komt samen in de leeszaal van de Bib om 20 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Je kan ook al volgende data in je agenda noteren :

- **Zondag 19 januari : Toast Literair**

Toast Literair is een nationaal initiatief van het Davidsfonds. Op hetzelfde moment nodigen verschillende afdelingen je uit voor een gezellig samenzijn met literaire inslag.

Wij nodigen **Rein Janssens** uit voor een lezing over “**De kracht van literatuur**”. Na de lezing bieden we jullie nog een nieuwjaarsdrink aan.

Deze activiteit heeft plaats in de Palaver. De toegang is gratis.

- **Zondag 2 februari : Winterwandeling in Wetteren**

We maken een wandeling in Wetteren en brengen een bezoek aan de kapel van het Sint-Jozefsinstituut.



Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur