

Beste Davidsfondsters,

Onze opendeurdagen liggen alweer een weekje achter de rug. Wie er niet bij kon zijn, krijgt in de komende dagen zeker een bezoekje van één van onze bestuursleden voor de hernieuwing van het lidmaatschap. Maak alvast uw keuze ... en zet een pintje (of iets anders) klaar ☺

Literaire avond Vrijdag 25 oktober 2013

De keuze van het eerste boek ligt volledig in de lijn van ons thema voor dit jaar : Wereldoorlog I.

‘De Witte Veer’ van John Boyne,

gaat over een gewetensbezwaarde. Iemand die bewust weigert deel te nemen aan militaire acties. De roman is gesitueerd in het begin van de jaren twintig, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Hoofdpersoon en voormalig soldaat voor het Britse koninkrijk Tristan Sadler is in bezit van een stapel brieven die zijn overleden oorlogsmaat Will Bancroft nalaat. Ze zijn allemaal geschreven door diens zus, Marian Bancroft. Bij Wills dood staan echter veel vraagtekens. Tristan besluit de brieven terug te sturen en Marian te ontmoeten. Vanuit de dag die Tristan en Marian doorbrengen, ontrafelen de gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog zich. Van de kennismaking van Tristan en Will in het trainingskamp tot aan de gruwelen van het slagveld.



'De traditie van de witte veer gaat al eeuwen terug', zegt John Boyne. 'Het is een symbool van lafheid. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen families van zulke soldaten witte veren door de brievenbus. Deze gewetensbezwaarden zijn in mijn ogen geen lafaards, maar zo worden ze wel genoemd. Mijn hoofdpersonen zijn heel principieel, op hun eigen manier.' Dat is het uitgangspunt van De witte veer, opnieuw een historische roman van de veertigjarige schrijver.

We komen bijeen in de leeszaal van de plaatselijke openbare bibliotheek om 20 uur. Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom.

Noteer ook al de datum en de keuze voor de volgende avond : **‘Zeitoun’ van Dave Eggers** op vrijdag 13 december 2013.

Nog enkele kleine berichtjes

- Voor de uitstap naar Oudenaarde op zaterdag 12 oktober hebben we nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie wenst in te schrijven belt naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 434-4168501-27).
- Onze afdeling sponsort enkele steentjes van het Museum aan de IJzer, de nieuwe bestemming van de IJzertoren. Ga eens kijken naar onze steentjes op <http://www.draaguwsteentjebij.be/sponsors/>. Giften voor dit nobele doel zijn fiscaal aftrekbaar.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur