

Beste Davidsfondsters,

Geheel in de traditie van de vorige jaren, gaat ook dit werkjaar echt van start met een daguitstap, deze keer naar Oudenaarde, historische Vlaamse stad aan de Schelde.

Oudenaarde Zaterdag 12 oktober 2013

We **vertrekken om 8.30 uur** met de bus op de **Parking IKSO / Delhaize – Middenstraat**. Bij aankomst in Oudenaarde genieten we eerst van een tas koffie met boterkoek of croissant.

In de voormiddag brengt de **stadswandeling** “Oudenaarde door de eeuwen heen” ons langs verrassende verscholen hoekjes en monumenten. Dit gebeurt onder leiding van plaatselijke gidsen. Niet alleen verscholen stenen genieten onze aandacht, gezellig flaneren langs de Schelde en een adempauze in het stadspark staan ook op het programma.

's Middags genieten we van een culinaire maaltijd in hotel-brasserie Cesar op de Markt in Oudenaarde. Er is keuze uit een vismenu of wildmenu.

Vismenu

Cappuccino
van grijze garnaal

-

Een pave van pladijs
met dijonaise

-

Chocolade mousse met
fruitkroontje

Wildmenu

Wildpaté met
uienconfituur en toast

-

Civet van hert met
bosgoud en kroketjes

-

Dome van chocolade

Om 13.30 uur verplaatsen we ons naar de deelgemeente **Ename**, waar we een bezoek brengen aan de archeologische site met de restanten van een benedictijnenabdij. Hier worden we rondgeleid door Koen De Groote, archeoloog verbonden aan ‘Onroerend Erfgoed’, een agentschap van de Vlaamse overheid. Door middel van het tijdsvenster, en ook vanuit zijn vroegere deelname aan deze opgravingen, schetst hij een beeld van de 1000-jarige geschiedenis van de abdij en van Ename.

Na de rondleiding op de site vertrekken we nog voor een **wandeling** van 6 km doorheen het Dorp van Ename naar het Bos 't Ename (Mariette Tielemanspad). Dit bos is gelegen op de steile zuidflank van de Scheldevallei en biedt enkele mooie uitzichten op de Vlaamse Ardennen.

Om 16.30 uur sluiten we de wandeling af met een bezoek aan het plaatselijke Café 't Hoekske. Daar genieten we nog van een **streekbier** (Ename blond of Triple) of een koffie, en een mattentaartje. Daarna keren we terug naar Denderleeuw waar we rond 18.30 uur onze daguitstap eindigen.

De prijs bedraagt €46 (bus, koffie met koek bij aankomst, 3-gangenmenu, gidsen, koffie of bier met mattentaart). Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr 053/66.10.43) of via email info@davidsfondsdenderleeuw.be. De keuze van het menu moet gemaakt worden bij de inschrijving. Nadien schrijft u het gepaste bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur