

Beste Davidsfondsters,

In de komende maanden gaan we wandelen, maar telkens wel in verschillende vormen : gewoon wandelen, een natuurwandeling (22 mei), een bedevaart (13 juni) en voor wie mee op reis gaat naar Italië, zelfs wandelen op het Pad der Goden.

Winterwandeling – 27 maart Gooik

Onze traditionele winterwandeling valt ditmaal iets later, we kunnen zelfs al genieten van het zomeruur ! We vertrekken aan de kerk van Gooik voor een wandeling van een tiental kilometer, voornamelijk langs onverharde veldwegen. We passeren onderweg “in den haas”, waar we halt houden voor een natje. Wandelschoenen of laarzen zijn aanbevolen.

We komen samen om 13.30 uur op het Dorp te Denderleeuw en rijden met eigen vervoer naar Gooik, waar we de wandeling starten om 14.00 uur. Wie vervoer nodig heeft, dient in te schrijven (tel. 053/66.10.43 of via e-mail). Wie zelf met de wagen rijdt en plaatsen vrij heeft, mag ook een seintje geven, zodat we vraag en aanbod met elkaar in evenwicht kunnen brengen.

Literaire Avond – 1 april “Sprakeloos” van Tom Lanoye

“Alweer één van die controversiële kunstenaars op ons programma” zullen sommigen opmerken ☺ Wij gaan de confrontatie niet uit de weg, maar concentreren ons toch op het ‘kunstwerk’, in dit geval een schitterend boek dat een situatie beschrijft die zich in iedere familie ooit wel eens kan voordoen.

Onze leesgroep komt zoals steeds bijeen in de leeszaal van de bibliotheek, op vrijdagavond 1 april (geen grap) om 20 uur. Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom.



Diversen (meer info op onze website)

We kregen nog enkele berichten binnen waarbij enkele van onze leden actief betrokken zijn en waarvoor we graag wat reclame maken :

- Op **zaterdag 12 maart** om 20 uur organiseert Arte Amanti de tweede editie van het kamermuziekfestival. In de Sint Amanduskerk brengt het Amsterdamse baroktrio “Les Élément” het programma ‘**Le roi s’amuse**’ met muziek geschreven aan het hof van en voor de Zonnekoning Louis XIV. In het voorprogramma brengt David Poskin, een lokaal talent uit Denderhoutem het 1ste deel uit Bach's 2de suite voor cello solo.
- Op **zondag 3 april** van 11.30 tot 14.00 uur kan u in de refter van het IKSO (Lindestraat) terecht voor een gezellige maaltijd van **Culinair Solidair 2011**, een initiatief van IKSO en OXFAM – Wereldwinkel. Inschrijven kan bij Martine Bursens (053/66.83.23)

Met vriendelijke groeten van het bestuur