



Beste Davidsfondsters,

Het Davidsfonds viert dit jaar zijn 135-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan wordt één en ander aangepast : een nieuw logo, een nieuwe slogan, een nieuwe website, een heuse Cultuurgids als instapje voor het lidmaatschap.

Onze afdeling moet nog een jaartje wachten om te feesten. Pas volgend jaar vieren wij ons honderdjarig bestaan. Wij volgen alvast de nieuwe huisstijl en passen de stijl van onze uitnodigingen en onze website aan.

Binnenkort komt uw bestuurslid langs met de nieuwe Cultuurgids. Wij nodigen u uit om de boeken voor uw lidmaatschap te komen kiezen tijdens onze

## **opendeurdagen - 25 en 26 september** **In zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw**

We openen de deuren op zaterdagavond van 17 tot 21 uur en op zondagmorgen van 9 tot 13 uur.

Het boekenpakket "**Vers Geperst**" waaruit u uw keuze voor het lidmaatschap kan maken, wordt er tentoongesteld en u kan er terecht voor een gezellige babbel met de bestuursleden en andere leden.

"**Ons extra-tje**" bij uw lidmaatschap :

- Een gratis boek : '**De groentekok leeft zich uit**' van **Frank Fol** (handelswaarde : 20 EUR).
- Een gratis drankje voor alle bezoekers tijdens onze opendeurdagen.
- En natuurlijk onze talrijke activiteiten in de loop van het jaar. U vindt er enkele verder in deze uitnodiging. We geven u nu al de data die u zeker in uw agenda moet noteren :
  - 24 oktober : Wandeling in het Meerdaalwoud
  - 3 december : Ledenfeest
  - 22 januari : Nieuwjaarsconcert

### **Oproep aan onze leden**

#### **Maak mee reclame voor onze opendeurdagen**

**Bij deze uitnodiging vindt u een strooibriefje van 'Vers Geperst' Kan u deze doorgeven aan vrienden, burens of familieleden ?**

**Wie een affiche wil omhoog hangen, mag dat laten weten aan zijn bestuurslid, of via een e-mail.**

**Ouders, grootouders : breng uw (klein)kinderen mee naar de opendeurdagen. Zij vinden er zeker hun gading**

## **zoektocht**

Voor de deelnemers aan de zoektocht is er een bespreking tijdens onze opendeurdagen op 25 september om 17 uur. Daar wordt ook bepaald wie de winnaar wordt van onze plaatselijke wedstrijd en naar huis gaat met het boek 'Vlaamse Meesters - Zes eeuwen schilderkunst' (waarde : 60 EUR)

## stadsbezoek Zottegem – 19 september

Graag nodigen we jullie uit op een art deco-wandeling in Zottegem. Deze stad kende in de periode 1900-1940 een enorme economische groei dankzij de ontsluiting van het spoorwegnet. De mooi versierde villa's, herenhuizen en winkelpanden van de toenmalige industriëlen en "nieuwe rijken" zijn hiervan stille getuigen. Onder leiding van een ervaren gids maken we kennis met dit stukje bouwpatrimonium.

Gezien de korte reistijd maken we de verplaatsing met de trein. We komen samen in het station van Denderleeuw om 13.40 uur.

De prijs voor deelname bedraagt 14 Euro (trein, gids, koffie en koek). Wie meewil, gelieve eerst te bellen naar Martine Van Droogenbroeck (053/66.11.52) en nadien het juiste bedrag over te schrijven op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

## Tom Lanoye – 11 september

Bibart, het samenwerkingsverband van de plaatselijke bibliotheken van de regio Aalst, organiseert jaarlijks een literaire lezing. Deze keer staat niemand minder dan Tom Lanoye op het programma. Hij zal het onder andere hebben over zijn jongste werk 'Sprakeloos'. Deze lezing heeft plaats op zaterdag 11 september om 20.00 u. Kaarten kosten 4 EUR en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. In de zaal kosten ze 6 EUR.



## leesgroep – 22 oktober

Het eerste boek dat op het programma staat van onze leesgroep is **Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht** van **Mark Haddon**. In 2003 won Mark Haddon met dit boek de Whitbread Book of the Year-onderscheiding, één van de belangrijkste prijzen die in Groot-Brittannië worden toegekend aan jeugdliteraire werken. Hij kreeg ook Zilveren Zoen in Nederland.

*Het boek verhaalt hoe een Engelse jongen, Christopher Boone, de 'moord' op de hond van de buurvrouw oplost. De zoektocht naar de moordenaar leert hem beter om te gaan met zijn gescheiden ouders en met zijn ziekte, een vorm van autisme. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is een spannend, ontroerend, maar tevens grappig boek, vol met originele vondsten.*

Onze leesgroep komt samen in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek in de Toekomststraat. Iedereen die het boek gelezen heeft is van harte welkom. Een actieve deelname wordt op prijs gesteld, maar wie enkel komt om te luisteren is zeker welkom.

*Breng ook eens een bezoekje aan onze vernieuwde website*  
**[www.davidsfondsdenderleeuw.be](http://www.davidsfondsdenderleeuw.be)**

*U vindt er alle informatie over de activiteiten van de laatste vijf jaren, inclusief verslagen en fotoreportages.*

*Nieuw : foto's Virga Jesse Hasselt, 'De Processie gaat uit',*

Met vriendelijke groeten van het bestuur