



Meer info op www.dfdenderleeuw.be

Beste Davidsfonders,

Het is al 20 jaar de afsluiter van ons jaarprogramma. Jawel, we hebben weer het genoegen om uit te nodigen voor het tweejaarlijkse muzikale openluchtspektakel op het Donkmeer. Op het programma staat dit jaar

Camelot

Engeland in de duistere Middeleeuwen.

Koningin Guinevere, net getrouwd met Koning Arthur, valt voor de charmes van Lancelot, één van de ridders van de Ronde Tafel. Lancelot staat voor een verschrikkelijk dilemma: trouw blijven aan de koning of de liefde van Guinevere beantwoorden. Hij kan de hartverscheurende keuze niet aan en trekt weg uit Camelot.



Bij zijn terugkeer twee jaar later laaien de emoties weer hoog op en beschuldigt Mordred, de bastaardzoon van Koning Arthur, hen van overspel. Guinevere wordt gevangen genomen maar Lancelot slaagt erin haar te bevrijden. Arthur is razend en trekt ten strijde tegen zijn vroegere metgezel...

De regisseur, Frank Van Laecke, en de cast, met o.a. Jan Schepens als Lancelot, staan alweer borg voor een spectaculaire belevenis waarin u als toeschouwer terugkeert naar de wereld van ridders, zwaarden, paarden en de magiër Merlijn.

Wij hebben 60 tickets gereserveerd, hoog en droog in de tribune, voor de voorstelling van vrijdag 28 augustus. De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 38 EUR. Wie wenst mee te gaan belt zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel. 053/66.10.43) en schrijft daarna het passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

De voorstelling begint om 21 uur. We vertrekken met de bus om 19.30 uur op de parking van het Station aan de Kouterbaan.

Onze leesgroep komt op **vrijdag 5 juni** om 20 uur nog eens samen voor de bespreking van

“De Engelenmaker” van Stefan Brijs

De engelenmaker, één van de bestsellers uit 2005, is een roman vol geruchten en rumoer, gefluister en geroddel. Een verhaal over geloof en wetenschap, werkelijkheid en verbeelding, macht en onmacht, zin en onzin. Een roman waarin iedereen naar de waarheid op zoek is en uiteindelijk alleen zijn eigen waarheid vindt en gelooft.

De bespreking heeft zoals gewoonlijk plaats in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Met vriendelijke groeten van het bestuur