



DAVIDSFONDS DENDERLEEuw

Jaargang 96 nr 6

November 2007

Beste Davidsfondser,

Graag nodigen wij u uit voor onze driedaagse reis. We trekken dit keer richting Duitsland, waar we een programma samenstelden vol afwisseling :



**Een bezoek aan Bonn,
de stad van Beethoven**



**Wandelen in de Ahrvallei,
temidden van de
wijngaarden**



**Verkenning van het
vulkaangebied in de Eifel**

10 tot 12 mei 2008
(pinksterweekend)

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen)

DAG 1 : Zaterdag 10 mei

Bonn, gelegen aan de Rijn even ten zuiden van Keulen, werd in 1949 uitgeroepen tot de voorlopige hoofdstad van West Duitsland. Deze status bleef gelden tot de hereniging van Duitsland, waarna Berlijn weer de hoofdstad van het hele land zou worden. De beroemdste inwoner van Bonn werd in 1770 geboren : Ludwig van Beethoven.



- We vertrekken om 6.30 uur stipt in de Middenstraat te Denderleeuw. (parking voor AD Delhaize). Via de E40 rijden we langs Luik, Aken en Keulen naar Bonn.
- Bij aankomst in Bonn bieden we u een koffie met versnapering aan
- We maken een wandeling met gids in het historische centrum van Bonn langs de Münsterbasiliek, het slot van de keurvorsten (vandaag universiteit), het oude stadhuis en natuurlijk ook een zicht op de Rijn, met aan de overkant het Zevengebergte.
- Kleine snack voor het middagmaal (plaatselijke specialiteit : Reibekuchen mit Apfelkompott), waarna we een uurtje vrije tijd geven voor een verdere verkenning van de binnenstad.
- Om 15.30 uur worden we verwacht in het Beethovenhuis. Na een introductie brengen we een vrij bezoek aan het geboortehuis van de componist.
- We kunnen Bonn uiteraard niet verlaten zonder een vleugje muziek. Als hoogtepunt van deze eerste dag bieden we dan ook een concertje aan met enkele pianosonates van Beethoven, van deskundige commentaar voorzien en bovendien uitgevoerd op een originele pianoforte uit de tijd van Beethoven.
- Vertrek naar het hotel in Bad Neuenahr
- Gastronomisch avondmaal in het hotel

DAG 2 : Zondag 11 mei

De Ahr is een zijrivier van de Rijn. Het is het meest noordelijke en op een na kleinste gebied in Duitsland: 520 hectare. De bodem bevat löss en vulkanisch gesteente. De wijnbouw bestaat in hoofdzaak uit rode wijnen : Spätburgunder, Frühburgunder en Portugieser. Bad Neuenahr, ook bekend als kuuroord, is een perfecte uitvalsbasis voor een verdere verkenning van de Ahrvallei



- Ontbijt vanaf 7.30 uur.
 - Vertrek om 9.00 uur naar Altenahr, waar de wandelaars vertrekken voor een fikse wandeling langs de 'Rotweinwanderweg'. Het gaat onmiddellijk steil omhoog, door de wijngaarden. Onderweg hebben we voortdurend prachtige uitzichten op de Ahrvallei.
 - Wie een iets lichter programma verkiest, rijdt met de bus terug naar Mayschoß voor een makkelijker stuk van de wandeling.
 - In Rech worden we opgewacht door onze 'wijngidsen', die ons deskundig inwijden in de wijnbouw en ... ons al een eerste keer laten proeven in de 'Hermitage'.
 - Tegen de middag komen we aan in Dernau, waar we de kelders van de wijnmanufactuur Dagernova induiken voor het vervolg van de degustatie.
 - (Na)middagmaal in Dernau.
 - De rest van de dag brengen we een bezoek aan de wijnmarkt van Ahrweiler, waar wijnbouwers uit de Ahrvallei hun waren tentoonstellen tijdens het jaarlijkse 'Winzerfest'. Proeven kan en uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om nog wat plaatselijke specialiteiten te degusteren. Ondertussen kan u uiteraard ook kennismaken met de historische monumenten van Ahrweiler.
- Omdat we hiervan ten volle willen profiteren, voorzien we 's avonds dan ook geen avondmaal meer.



DAG 3 : Maandag 12 mei

Nauwelijks 200.000 jaar geleden was er in de Eifel een actief vulkaangebied. In het gebied ten noorden van Koblenz zijn er nog talrijke sporen van terug te vinden. Teveel om op één dag te bezoeken. Wij pikken er voor u enkele hoogtepunten uit.



- Ontbijt vanaf 7.30 uur
- Vertrek om 8.45 uur naar Plaidt, waar we in het infocentrum Vulkanpark een film 'Vulkanen van de Eifel – eine heisse geschichte' bekijken.
- Daarna vertrekken we voor een wandeling door het Rauscherpark waar de Nette, een zijriviertje van de Rijn, zich een weg baant door de basaltblokken die werden achtergelaten bij de uitbarsting van de Wannenvulkaan. Verder op de wandeling komen we langs het Krufter Bachtal, met sporen van de uitbarsting van de Laachersee-vulkaan. De wandeling eindigt aan de Römerbergwerk Meurin (staat niet op het programma).
- Met de bus rijden we dan naar de LavaDome van Mendig, waar we 32 meter onder de grond de 'Lavakeller' bezoeken : ondergrondse ruimten die in de late middeleeuwen in de lavastroom werden uitgegraven.
- Middagmaal
- Met de bus rijden we rond in de streek om enkele 'openlucht'-monumenten te bezichtigen : Wingertsbergwand, Eppelsberg, Ettringer Lay, ...
- We sluiten onze reis af in en rond de abdij van Maria Laach, waar we u nog koffie met koek aanbieden. In de abdij is er gelegenheid tot het bezichtigen van een film van de Benedictijnerkerk. De kerk en het 'tuincentrum' alsook enkele gespecialiseerde winkeltjes zijn een bezoek meer dan waard.
- Rond 18.00 vangen we de terugreis aan. Aankomst in Denderleeuw rond 21.30 uur.



We overnachten in het Dorint Parkhotel ***, gelegen aan de oevers van de Ahr in een parkomgeving in het centrum van Bad Neuenahr. Alle kamers hebben toilet, douche/bad, minibar en tv. Gratis toegang tot de sauna en zwembad.



De prijs voor deelname aan deze driedaagse reis bedraagt 300 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 30 €. (voorrang voor leden)

In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 2 overnachtingen met ontbijtbuffet, alle middagmalen, het eerste avondmaal (4-gangenmenu) met aangepaste wijnen, toegangsgelden en gidsen (Bonn, Beethovenhuis, Vulkaanpark), de wijndegustatie in Dernau.

De inschrijvingen starten op zondag 25 november om 19 uur.

Wie mee wil, belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 100 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden voor 10 maart.

Wacht niet om in te schrijven, want er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar.

Op **vrijdag 7 december om 20.00 uur** nodigen wij u uit op ons **LEDENFEEST**, met een verrassingsoptreden van de dansgroep Salvandy

Sterren op de dansvloer



demonstraties van Salsa, Merengue, Swing, Rumba, Weense wals, Polka, Sirtaki, ...

Het feest heeft plaats **in de refter van het IKSO**, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten betalen 6€, kinderen 2€.

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 4 december of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Onze tweede literaire avond heeft plaats op **vrijdag 14 december**. Op het programma staat 'Knielen op een bed violen' van **Jan Siebelink**.

Schrijf alvast de datum van ons **nieuwjaarsconcert** in uw agenda : **zaterdag 19 januari 2008**.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur