



# DAVIDSFONDS DENDERLEEUEW

Jaargang 95 nr 11

Juli 2007

Beste Davidsfondser,

We hebben het genoeg u uit te nodigen op onze traditionele Ardennenwandeling.

Op **zaterdag 29 september** trekken we er nog eens op uit voor een stevige wandeling in

## Viroinval

De Viroin wordt gevormd door de samenvloeiing van l'Eau Noire en l'Eau Blanche in het dorpje **Nismes**. Daar vertrekken we voor een wandeling van een 12-tal km (het mag ook iets meer zijn ...) door een weinig bekende streek vlakbij de Franse grens. We wandelen door bossen en velden, langs Olloy naar **Vierves-sur-Viroin**, één van de (vele) mooiste dorpen van Wallonië. Onderweg passeren we **Le Fondry des Chiens**, een meesterwerk van moeder natuur, zonder gelijke in ons land. Door het miljoenen jaren durende spel van water is in het harde kalkgesteente een enorme kuil uitgesleten die plaatselijk tot 20m diep is. Deze wordt opgesmukt met gigantische rotsblokken. Het ganse gebied werd geklasseerd als natuurmonument.



We vergeten ook de innerlijke mens niet. Tijdens de wandeling hebben we de gelegenheid om de streekspecialiteit Super de Fagnes (blond, bruin of amber) te proeven. Na de wandeling eten we nog een maaltijd in één van de plaatselijke restaurants.

We vertrekken om 8.30 uur op het Dorp met eigen vervoer. Inschrijven kan bij Els en Frank De Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Deelnemen kost 10 euro per persoon (koffie bij de start, 2 consumpties en 4 euro bijdrage voor het vervoer – iedereen betaalt. Chauffeurs worden vergoed à 4 euro per inzittende). Het passende bedrag schrijft u over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.



Op **zaterdag 20 oktober** organiseert het Davidsfonds in samenwerking met Knack

## Vlaanderen Quizt !

Op 77 locaties in Vlaanderen worden op hetzelfde moment de preselecties georganiseerd, de winnaar gaat door naar een nationale finale. Onze afdeling doet natuurlijk mee. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ga alvast op zoek naar een ploeg van 4. Meer informatie over hoe u kan deelnemen vindt u in een volgende uitnodiging.

Met vriendelijke groeten van het bestuur

# Speelpleinwerking Hof ter Leeuwe

Tot voor enkele jaren steunden wij met het Davidsfonds de speelpleinwerking van het Hof ter Leeuwe door tijdens de vakantie een week de permanentie en de opvang van de kinderen voor onze rekening te nemen. Door een combinatie van enerzijds ouder wordende en anderzijds nog werkende bestuursleden, is dit momenteel niet meer mogelijk. Toch blijven wij de vrijwilligers van het Hof ter Leeuwe een warm hart toedragen.

Het speelplein heeft echter behoefte aan renovatie. De gebouwen, het plonsbadje en vele van de speeltuigen kunnen een opknapbeurt meer dan verdragen. En daarvoor zijn centen nodig. Veel centen.

In naam van de vele vrijwilligers, doen wij dan ook graag een beroep op onze leden om een steentje bij te dragen. Dank zij de Koning Boudewijnstichting kan dit nu zelfs op een fiscaalvriendelijke manier. Storten kan op 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding : **L82704 – Speelplein Hof ter Leeuwe**. Elke gift vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar. Een attest wordt u toegestuurd.

Wij danken u alvast voor uw milde bijdrage.



Op vraag van enkele van onze leden, publiceren we graag het In Memoriam aan ons ere-bestuurslid Raf Daneels, dat werd opgemaakt ter gelegenheid van onze Lutgardismis.

## In Memoriam 'Raf Daneels'

*Beste Raf,*

*Toen je in 1954 in Denderleeuw aankwam, had je er al een aantal jaren Davidsfonds opzitten in Geraardsbergen.*

*De eerste 10 jaar draaiden de activiteiten van onze afdeling nog op een laag pitje. Vanaf 1963 ging het echter in stijgende lijn. Allicht niet toevallig werd je toen secretaris. Een goede organisatie ligt steeds mee aan de basis van succes. Je beperkte je niet alleen tot het secretariaat, je was ook nog eens penningmeester en zorgde jarenlang voor de ledenwerving.*

*Als overtuigd Vlaming stond je mee in voor de organisatie van talrijke 11 juli-vieringen. Het was de tijd van de opkomst van de kleinkunst en onder invloed van de toenemende mobiliteit verlegden we steeds verder de grenzen van onze verkenningsstochten door 'ons' Vlaanderen. Je was er 'altijd' bij, je stond op de eerste rij als er uitleg werd gegeven en je was de eerste om vragen te stellen aan de gidsen.*

*Legendarisch werd je toen we regelmatig aan de nationale zoektochten begonnen deel te nemen. Je doorzettingsvermogen om toch maar het antwoord te kennen op alle vragen was enorm en als dat niet volstond ging je ook nog eens de discussie aan met de organisatoren. In zoverre dat ze enkele jaren geleden zelfs beroep op jou deden om ze in Leuven uit de put te helpen.*

*De laatste jaren kreeg je het moeilijker. Je was er nog bij, maar we voelden dat er 'iets' was. Het verlies van Antoinette, de sterke vrouw achter eens sterke man, moet je gebroken hebben. Je was niet alleen, maar 'je voelde je alleen'.*

*Raf, als we aan jou blijven denken, willen we vooral de actieve Raf herinneren, met zijn eindeloze inzet voor onze vereniging en voor ons Vlaanderen. En ik weet niet hoe het komt, maar als ik de laatste weken aan jou terugdenk, kom ik steeds terecht bij ons volkslied : 'Ze zullen hem niet temmen, die fiere Vlaamse Leeuw.*

*Jij bent onze Leeuw, voor altijd. Het ga je goed.*