



DAVIDSFONDS DENDERLEEuw

Jaargang 94 nr 6

December 2005

Beste Davidsfondsters,

Het kalenderjaar loopt stilaan op zijn einde. Wij bieden u dan ook onze beste wensen voor een 'zalig' kerstfeest en een 'gelukkig' nieuwjaar. Wij zijn alweer blij voor de goede opkomst op onze activiteiten van dit jaar en hopen dat we ook volgend jaar op dezelfde weg mogen verder gaan.

Graag nodigen wij u nu al uit voor onze tweedaagse reis naar de

Baai van de Somme

op
13 en 14 mei 2006



Net als vorig jaar in de Veluwe en twee jaar geleden in Luxemburg, maken we met deze keuze een combinatie van natuurpracht en een vleugje cultuur en geschiedenis. De baai van de Somme kan je vergelijken met het Zwin, alleen is alles er nog net iets groter en ligt de omgeving er nog ongeschonden bij.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen)

DAG 1 : Zaterdag 13 mei

- Vertrek om 6.30 uur in de Middenstraat te Denderleeuw.
- We rijden naar **Amiens**, waar we starten met een koffie en croissant.
- Bezoek aan de kathedraal van Amiens, een monument uit de gotiek, dat geklasseerd werd op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco.
- Vrije tijd in Amiens. Gelegenheid om de picknick te verorberen of een lichte snack te eten.
- Na de middag rijden we verder naar de baai van de Somme. Onder leiding van een gids brengen we een bezoek aan **St. Valéry sur Somme**, met zijn pittoreske straatjes en zijn visserskwartier. Wie een wandeling verkiest kan langs de kust wandelen tot aan de Cap Hornu.
- In '**La maison de l'Oiseau**' wonen we een indrukwekkende demonstratie bij van roofvogels in vrije vlucht, met aansluitend een bezoek aan de kooien onder leiding van de valkeniers
- Vrije tijd of korte wandeling aan de Cap du Hourdel, vanwaar we volledig zicht hebben op de monding van de Somme.
- Vertrek naar het hotel in Abbeville voor avondmaal (3 gangenmenu, ¼ wijn + koffie inbegrepen) en overnachting

DAG 2 : Zondag 14 mei

- Ontbijt om 7.30 uur
- Geleid bezoek aan de tuinen van l'Abbaye de Valloires, een cisterciënzerabdij uit de 18^e eeuw, met een mooie landschapstuin.
- Bezoek aan **Chapelle du Saint-Esprit in Rue**, een mooi voorbeeld van de 'flamboyante' gotische kunst in de 15^e en 16^e eeuw.
- Middagmaal (4 gangen, aperitief, ¼ wijn en koffie inbegrepen) in Rue.
- In de namiddag komen de wandelaars aan hun trekken in de omgeving van Fort Mahon Plage. Een korte wandeling op de dijk en langs het strand of een langere wandeling door één van de vele duinengebieden.
- Als er nog tijd overblijft, misschien ook nog een bezoek aan het stadje Montreuil.
- Terugreis, aankomst in Denderleeuw rond 22 uur



We overnachten in het hotel IBIS ** te Abbeville. Alle kamers hebben toilet en douche / bad. De prijs voor deelname bedraagt 150 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 30 €. Voor kinderen die op de kamer van de ouders slapen : prijzen op aanvraag.

In de prijs zijn inbegrepen : de bus, één overnachting met ontbijt en avondmaal (3-gangenmenu + koffie, wijn inbegrepen), toegangsgelden en gidsingen (Kathedraal Amiens, Maison de L'Oiseau, St. Valéry sur Somme, de tuinen van l'Abbaye de Valloires, Rue), Café-Croissant in Amiens, middagmaal in Rue (4-gangenmenu + aperitief, koffie en wijn inbegrepen).

Wie mee wil, kan zich inschrijven tot 12 januari bij Frank en Els De Saedeleer -Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 50€ per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rek.nr. 434-4168501-27. Het saldo moet betaald worden voor 20 maart.



Het eerste boek dat we dit werkjaar kozen voor onze leesgroep ('**De Schaduw van de Wind**' van de Spaanse schrijver **Carlos Ruiz Zafon**), is ondertussen terechtgekomen in de officiële lijst van bestsellers. Ook binnen onze afdeling krijgen we nog geregeld enthousiaste reacties van mensen die het boek hebben gelezen. Het blijft een absolute aanrader.

Voor de laatste bijeenkomst van dit werkjaar, kozen we voor '**Ten zuiden van de grens**' van de Japanse schrijver **Haruki Murakami**.

Hajime en zijn jeugdliefde Shimamoto groeien beiden als enig kind op. Na schooltijd luisteren ze samen naar muziek, houden elkaars hand vast en praten over de toekomst. Als Hajime met zijn familie naar een andere stad verhuist, verliezen ze elkaar uit het oog.

Jaren later komen ze elkaar echter weer tegen. Hajime is de succesvolle eigenaar van een nachtclub, echtgenoot en vader. Shimamoto's leven wordt omhuld door vele geheimen die ze niet wil prijsgeven. Na hun ontmoeting zet Hajime alles op alles om zijn jeugdliefde weer te veroveren.



De leesgroep komt samen op **vrijdag 17 februari** om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Het boek kan bij ons besteld worden aan 10 EUR. Bel hiervoor naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43). Wij wensen u alvast veel leesgenot.

Noteer ook al de datum van ons nieuwjaarsconcert : **Zaterdag 28 januari 2006**

Met vriendelijke groeten van het bestuur